

**Achterom route** (4,5 km; voornamelijk langs achtertuinen van woningen)



1. Met de rug naar de ingang van Gasterie Dobbelsteyn gaat u R de Sittardergats in. Na 50 meter gaat u R de Karweg in en loop deze helemaal uit tot aan een ongelijke viersprong.
2. Hier loopt u RD de doodlopende weg in, U loopt voorbij huis met nummer 7. De asfaltweg gaat over in een graspad.
3. Loop aan het eind van het pad door de greppel en ga R over het fietspad.
4. Bij kruising met ANWB richtingborden R en direct L, de smalle verharde weg in. U loopt langs huis met nummer 140. Negeer verderop het pad naar links.
5. Aan het einde van de weg "Achter 't Gokken" L. U passeert het park en verderop de Zwarte Graaf, loop RD.
6. Bij Y-splitsing met wegwuis en rustbank R. Wegen en paden rechts negeren. *(geniet links achter u van een mooi panorama)*
7. Einde weg L, voor de kapel langs.  
*In vroeger jaren stond, waar nu het kapelletje staat, een kluizenaarswoning op het landgoed van de adellijke familie Van Brempt. Namen als "kloezerveldje" en "Kluisstraat" zijn aan het bestaan van deze kluizenaarswoning ontleend. Van de*

*kluizenaars die hier hebben gewoond is slechts één naam bekend nl. Otto van Hees. Hij was weduwnaar. De kluis bestond reeds in 1662. Ernaast was een kleine kapel met het beeld van St. Gerlachus dat zich momenteel in de kerk van Doenrade bevindt.*

Negeer verderop in de bocht de weg naar links. (Rechts van u ziet u een moordkruis. Doenrade was vroeger een grensdorp tussen de Hertogen van Brabant en Gulick. Ook werd er tol geheven in de huidige Valderensweg: valder of vouwe. Het originele moordkruis bevindt zich in het Belastingmuseum te Rotterdam).

8. Neem 1e weg R (Limpensweg) richting kasteel. Voor kasteelhoeve R. Laat kasteel links liggen en ga R de doodlopende weg in.

*Wij zijn nu aangekomen bij Kasteel Doenrade, in de volksmond "Doonderhuuske". De oudste eigenaren en bewoners waren de ridders van het geslacht van Dobbelstein. In het jaar 1224 wordt Gerard genoemd als getuige in een akte. Het geslacht Dobbelstein was zeer invloedrijk, bijv. Arnold werd in 1460 Ambtsman van Born. Door vererving gaat het kasteel en hof in 1500 over naar de familie Van Brempt, die het bewoont tot 1679. Hierna wordt Jan van Eschweiler, oud-burgemeester van Sittard, door koop de nieuwe eigenaar en bewoner. Hun enige kind trouwde in 1772 met Karel de Limpens. De Limpens was een Maastrichts magistraten geslacht. Karel werd geboren op het Kasteel Bongard te Simpelveld. Hij was achtereenvolgens schout van Alsdorf, schout van Simpelveld en hoog-schout van 's Hertogenrade. Zijn zoon Frans werd in 1807 burgemeester van Oirsbeek. Een zoon van Frans, Jan, huwde met een dochter van een Akense burgemeester, nl. Jozefa de Quaita. Jan woonde in Doenrade, was ook burgemeester van Oirsbeek en kantonrechter in Sittard. De laatsten van het geslacht de Limpens waren de ongehuwde broers Ernest en Karel. Ernest was een zeer befaamd jurist en stierf in 1886. Hij riep de "weldadige stichting de Limpens" in het leven. Zijn broer Karel die een vreemd leven leidde stierf op tragische wijze in 1893. Van 1922 – 1957 was het kasteel een verzorgingshuis voor oude mannen. Daarna was het Doonderhuuske achtereenvolgens, politieschool, meubel-toonzaal en hotel-restaurant.*

9. Op het fietspad R. (u ziet rechts in de verte de achterkant van woningen in de Kluisstraat).
10. Ga na het Grieks restaurant R, de Valderensweg in.
11. Eerste weg L.  
Na plaatsnaambord en einde van de haag R, een smal graspad langs een afrastering.
12. Einde pad, voor garageboxen, L.
13. Einde pad R en u komt weer bij het startpunt Gasterie Dobbelsteyn.